



Articulate, Kulturaktion för hållbar mänsklig utveckling Grannskapsprojektet Muraleando, ett av tusentals.



Muraleando

I den här stadsdelen med 2 250 invånare i södra Havanna fanns tidigare en stor soptipp. Sedan de svåra åren i början av 90-talet efter Sovjets sammanbrott uppmanas kulturarbetarna att ta initiativ för grannskapsarbete. I det här kollektivet var de från början fyra konstnärer som tog initiativ till att göra om soptippen till lekplats och sportfält. De fick lov att göra muralmålningar på hus och murar. Tidigare var varje gathörn en plats för sopor men nu har det blivit mer omtanke om miljön och stadsdelen har blivit renare och snyggare.

”Nu är vi 14 personer på kulturcentret och vi gör allt själva. Vi har en rappare, andra musiker och sångare, bildkonstnärer, konsthantverkare och två trädgårdsmästare. Vi har workshop för barn och byborna kommer och hjälper oss. I dag finns det sex workshop med målning, dans och teater på programmet. 160 barn deltar i verksamheten. Vi har också film för barn i åldrarna 11-17 år i ett projekt där sponsorer bidragit med kameror och datorer. Kvinnor syr dockor och andra leksaker. I dag hittar också turisterna hit, i år räknar vi med ca 5 000 besökare.”

Vi underhålls med musik, sång och dans och gick runt och såg konstnärernas och invånarnas smycken, tryck, målningar, tröjor och CD till salu. Förutom frivilligarbete, lokal försäljning och någon enstaka sponsor så bidrar försäljningen till verksamheten.

Sammandrag ur ”Cuba si!” Text & bild från en resa på i december 2013. Hur sopor blir konstverk i Muraleando

